

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ

1. Η Δράση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς

Η Σοσιαλιστική Διεθνής (Σ.Δ.) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μη κυβερνητικές οργανώσεις παγκοσμίως έχοντας μέλη της σοσιαλδημοκρατικά, σοσιαλιστικά και εργατικά κόμματα από όλο τον κόσμο. Είναι θεσμικός (συμβουλευτικός) συνομιλητής του ΟΗΕ και δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μεταρρύθμιση τόσο του ίδιου όσο και άλλων Διεθνών Οργανισμών, όπως της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η περίοδος που διανύει σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «*φάση της προχωρημένης παγκοσμιοποίησης στη δράση της*», καθώς επικεντρώνεται στις θεματικές της δημοκρατικής διακυβέρνησης και θεσμών της παγκοσμιοποίησης. Η Σ.Δ. εστιάζει τη δράση της στην προώθηση και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, στην υποστήριξη της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, την επίτευξη μιας δημοκρατικής και δίκαιης παγκόσμιας διακυβέρνησης, την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη μετανάστευση, τη φτώχεια και τα χρέη των αναπτυσσόμενων χωρών, τις επιδημίες, τη θανατική ποινή, την υποστήριξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας των δύο φύλων, τη βία κατά των γυναικών και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, για τα οποία διοργανώνει συνέδρια, διασκέψεις και ειδικές καμπάνιες.

2. Το 23ο Συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στην Αθήνα

Το 23ο Συνέδριο της Σ.Δ. πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2008 με τη συμμετοχή περισσότερων από 700 εκπροσώπων κρατών και κομμάτων από όλα τα σημεία της γης. Με κεντρικό σύνθημα «Παγκόσμια Αλληλεγγύη: Τολμάμε – Κάνουμε τη διαφορά» το Συνέδριο της Σ.Δ. αποτέλεσε μία ευκαιρία για ουσιαστική καταγραφή απόψεων και ανταλλαγή ιδεών των διεθνών προοδευτικών δυνάμεων πάνω σε καίριας σημασίας ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον πλανήτη, τα οποία οργανώθηκαν σε **τέσσερις μεγάλες θεματικές** :

- **κλιματική αλλαγή,**
- **παγκόσμια ειρήνη και επίλυση εθνικών συγκρούσεων,**
- **παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και**
- **διατροφική κρίση, μετανάστευση**

Τόσο ο Πρόεδρος της Σ.Δ., κ. Γιώργος Παπανδρέου, όσο και ο Γενικός της Γραμματέας, κ. Λουίς Αγιάλα, τόνισαν την ανάγκη της συλλογικής δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, επεσήμαναν ότι χρειάζεται μία νέα προσέγγιση για την παγκόσμια διακυβέρνηση με την έννοια της πλανητικής αλληλεγγύης και υποστήριξαν ότι οι Σοσιαλιστές, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι προοδευτικές δυνάμεις ανά τον κόσμο αντιπροσωπεύουν μια πραγματική εναλλακτική διαθέτοντας όραμα, θάρρος και δύναμη να προσφέρουν λύσεις στα παγκόσμια προβλήματα.

Το 23ο Συνέδριο επανεξέλεξε τον κ. Γιώργο Α. Παπανδρέου στη θέση του Προέδρου της Σ.Δ. και τον κ. Λουίς Αγιάλα στη θέση του Γραμματέα της.

3.3 Παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη – Διατροφική κρίση

Το τρίτο κεντρικό θέμα του Συνεδρίου αφορούσε στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης με επιμέρους ενότητα/συζήτηση την επισιτιστική κρίση και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Κεντρικός στόχος της Σ.Δ. είναι η επίτευξη μιας οικονομικής, κοινωνικής και αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα σύμφωνα με την

οποία κάθε άνθρωπος στον πλανήτη θα έχει ίσες ευκαιρίες για μια αξιοπρεπή διαβίωση, θα απολαμβάνει ίσα δικαιώματα, αλλά και θα έχει και τις ίδιες υποχρεώσεις ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Η Σ.Δ. αναδεικνύει και καταθέτει σκέψεις και προτάσεις για τα παρακάτω :

- Υπάρχει **ανάγκη πολυεπίπεδης διακυβέρνησης** προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης α) σε επίπεδο κράτους (η οικονομική πολιτική όλων των κρατών πρέπει να κατευθυνθεί από αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το κράτος πρόνοιας: οικονομία της αγοράς από τη μια πλευρά, κρατικός έλεγχος, αναδιανομή και δημόσια αγαθά από την άλλη), β) σε υπερεθνικό-περιφερειακό επίπεδο (η Σ.Δ. επαναδιατύπωσε και στο Συνέδριο της Αθήνας την πρόταση που έκανε στα πλαίσια του Συνεδρίου της στο Σάο Πάολο το 2003 για μια αποτελεσματική διαδικασία υπερεθνικής περιφερειοποίησης. Οι περιφέρειες πρέπει να αναλάβουν έναν αυξανόμενο ρόλο στους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, μεταναστευτικής και πολιτισμικής διάδρασης) και γ) σε παγκόσμιο επίπεδο (Απαιτείται ένα πιο δημοκρατικό σύστημα των Ην. Εθνών. Η Σ.Δ.επαναλαμβάνει την πρόταση για ένα «Συμβούλιο του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παγκόσμιου συντονισμού για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Το Συμβούλιο αυτό πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα τελικά μόνιμα μέλη πρέπει να αντιπροσωπεύουν το σύνολο του κόσμου και όλες τις μεγάλες οικονομικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ινδίας, της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, περιοχών της Ασίας και της Ωκεανίας, ώστε να αντιπροσωπεύεται ο κόσμος του 2008 και όχι του 1945).

- Η «νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση» υπονόμωσε την ικανότητα των κρατών να κατευθύνουν τις οικονομικές τους πολιτικές σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους, όπως η πλήρης απασχόληση, η ανάπτυξη και η αναδιανεμητική φορολογία. Οι στόχοι αυτοί είναι παγκόσμιοι και απαιτούν ευρύτερη διεθνή συνεργασία για να επιτευχθούν. Το **κοινωνικό κράτος πρόνοιας** πρέπει να συντελεστεί στη βάση μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής ρύθμισης, μιας κοινωνικά δίκαιης αναδιανομής και των ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση των δημοσίων αγαθών.

- Η **παγκόσμια τάξη εμπορίου** χρειάζεται θεμελιακή αναθεώρηση στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας προς όφελος των φτωχών και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών που να τους επιτρέπει ελεύθερο εμπόριο και ελεύθερη είσοδο στην αγορά.

- Η διαμόρφωση των **χρηματοοικονομικών αγορών** σύμφωνα με την παγκόσμια και αειφόρο ανάπτυξη απαιτεί μεταρρύθμιση της παρούσας χρηματοοικονομικής τάξης. Η Σ.Δ. τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής μιας παγκόσμιας Συνόδου για τις χρηματιστηριακές αγορές με σκοπό την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για όλα τα κράτη και ολόκληρο τον πληθυσμό του κόσμου. Η μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας με σκοπό την καλύτερη εκπροσώπηση των αναπτυσσομένων χωρών – συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του συστήματος ποσοστώσεων - είναι απαραίτητη προκειμένου να προλαμβάνονται και να διαχειρίζονται παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, να ελέγχονται οι κερδοσκοπικές κινήσεις κεφαλαίων, να καταπολεμάται το ξέπλυμα χρήματος και, τέλος, να οργανώνεται αποτελεσματικότερα η συνεργασία των νομισματικών οργανισμών. Επιπλέον, απαιτείται αποτελεσματική λειτουργία των τραπεζών περιφερειακής ανάπτυξης για την περιφερειακή ενσωμάτωση και ολοκλήρωση και η καθιέρωση ενός διεθνούς φορολογικού συστήματος.

- Οι **διεθνικές-πολυεθνικές** επιχειρήσεις πρέπει να πιεσθούν να αναλάβουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Απαιτείται εισαγωγή διεθνών περιορισμών στο πεδίο του διεθνούς ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των καταναλωτών προκειμένου

να ασκηθεί μεγαλύτερος έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στον πυρήνα του κενού της φορολογίας. Εξαιτίας των πολιτικών απορρύθμισης, το κεφάλαιο «αποφεύγει» την φορολογία και κατά συνέπεια υπάρχει μετατόπιση του βάρους των εθνικών οικονομικών πολιτικών στην κατανάλωση και στην εργασία. Η τάση αυτή πρέπει να ανατραπεί με συντονισμένες παγκόσμιες προσπάθειες.

- Μια περιεκτική και ισορροπημένη **αγορά εργασίας** είναι το μέσο αναδιανομής του πλούτου και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παγκόσμιας φτώχειας. Η παγκόσμια πολιτική για την ανάπτυξη πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη στην επίδραση της παγκοσμιοποίησης στις αγορές εργασίας. Μια παγκόσμια στρατηγική για την απασχόληση τον 21ο αιώνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση για όλους ως προϋπόθεση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να είναι βιώσιμες ώστε οι νέοι να έχουν αξιοπρεπή απασχόληση και κατά συνέπεια να ενσωματωθούν πλήρως στην παγκόσμια κοινωνία.

- Ο πλανήτης διαθέτει πλούσιες **πρώτες ύλες** και επαρκή **ενεργειακά αποθέματα** ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ανθρώπων παγκοσμίως με την προϋπόθεση, όμως, της ίσης διανομής τους, της χρηστής διακυβέρνησης, την εξάλειψη της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας που ευθύνεται για το μέγεθος της κρίσης στην αγορά τροφίμων και τον έλεγχο της παραγωγής και της κατανάλωσης της ενέργειας.

- Για την αντιμετώπιση της **διατροφικής κρίσης** -που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μας και εντείνει το φαινόμενο της μετανάστευσης- απαιτείται ένα αποτελεσματικό αναδιανεμητικό σύστημα οργανωμένο από τον ΟΗΕ για την καταπολέμηση της πείνας, αύξηση της παραγωγικότητας στον αγροτικό τομέα (ιδιαίτερα για την Αφρική) και αναβάθμιση της εγχώριας γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες με την στήριξη των χωρών του ΟΟΣΑ και την αλληλεγγύη των αναπτυγμένων χωρών. Επιπρόσθετα, ζωτικής σημασίας είναι η αύξηση των δαπανών των κρατικών προϋπολογισμών για την έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου να υπάρξει εξειδικευμένη γνώση και τεχνολογία για την αύξηση της παραγωγής και οι συντονισμένες προσπάθειες παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Σ.Δ. δίνει, τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των γυναικών της αφρικανικής ηπείρου προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως την ανάπτυξη νέων πολιτικών για τη γεωργία.